

Liturgie zondagmorgen 16 Jan. 2022
Voorganger, Ds. Henk ten Brinke
Collecten: Kerk en Diaconie

Welkom en mededelingen kerkenraad

Gelegenheid voor stil gebed.

Votum en zegengroet

NLB 213 : 1 en 2

1

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2

Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouwen
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

Gebed

Kindermoment:

- **Filmpje**

- **Liedje (YouTube): Bruiloft in Kana**

Schriftlezing uit de NBV21:

Johannes 1:14-17

¹⁴Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. ¹⁵Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!"' ¹⁶Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: ¹⁷de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

2:1-11

¹Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, ²en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. ³Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' ⁴'Vrouw, wat wilt u van Me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' ⁵Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.' ⁶Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. ⁷Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand. ⁸Toen zei Hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze. ⁹En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom ¹⁰en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' ¹¹Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

LvK Gez. 27 : 1 en 2

1

De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heind' en ver zal men aan tafel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.

2

Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal 't feest'lijk toeven zijn,
hier lijdt de Heer ons heen langs alle wegen.

Verkondiging over Johannes 2:1-11: De beste wijn het laatst!

NLB 747 : 5, 7 en 8

5

Ja, Hij zal ons geleiden
in 't schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekennd,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

7

Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

8

Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Geloofsbelijdenis van Nicea

GK'17 Gez. 218 : 3 en 4

3

Lof aan het Lam, Gods metgezel,
uit Davids huis Immanuël,
bij ons als mens verschenen.
Laat hemel, aarde, het heelal,
in Hem, de Heer die komen zal,
aanbidden God drie-enig

4

Aanbid de Vader in het Woord.
Aanbid de Zoon, aan 't kruis doorboord.
Aanbid de Geest uit beiden.
Van Gods genade zo nabij
zijn liefde en betrouwbaarheid
zal niets ons ooit nog scheiden.

Dankzegging en voorbeden

Collecten

Evangelische Liedbundel 357: 1 en 5

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf'lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

Zegen