

Liturgie zondagmorgen 7 Aug. 2022
Voorganger Ds. Jan Dunnewind.
Collecten: kerk en Diaconie

Welkom en mededelingen kerkenraad

Gelegenheid voor stil gebed.

Votum en groet

Ps. 42: 1 en Ps. 42a

Heer, een hert in dorre streken
smacht niet sterker naar 't genot
van de koele waterbekken
dan mijn ziel naar U, o God.
Ja, ik dorst naar God, die leeft,
God, die gunst en liefde geeft.
Wanneer zal ik met de zijnen
voor Gods aangezicht verschijnen?

Ps. 42a

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbedding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbedding is voor U.

Lezing van de wet

Ps. 111: 5 en 6

5
De HERE heeft zijn volk gered
en het geheiligd door zijn wet,
voor eeuwig zijn verbond gesloten.
Zijn naam is groot in heiligheid
en zeer geducht, vol heerlijkheid.
Hij is nabij zijn gunstgenoten.

6

't Begin van ware wijsheid is
- zo leert ons Gods getuigenis -

de HERE als uw God te vrezen.
Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand,
hij dient zijn God met hart en hand.
Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

Gebed

Schriftlezing: Spreuken 1,1-7

1¹Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. 2²Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht 3³en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. 4⁴Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. 5⁵Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven 6⁶deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. 7⁷Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.

Matteüs 7,24-27

24²⁴Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25²⁵Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. 26²⁶En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. 27²⁷Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.'

Ps. 127: 1 en 2 NPB

1.
Wanneer de HEER het huis niet bouwt,
heeft al je ploeteren geen zin;
het metselwerk stort zomaar in.
Wanneer de HEER de wacht niet houdt,

de stad niet tegen kwaad beschut,
heeft waken op de muur geen nut.

2.

Al sta je voor het licht wordt op
en werk je 's avonds laat nog door,
al gaan je zaken altijd voor,
het blijft maar vruchteloos getob –
zijn lievelingen zegent Hij:
volkomen vredig slapen zij.

Tekst: Spreuken 24,3

Door wijsheid wordt een huis gebouwd,
door inzicht houdt het stand,

Verkondiging

Hoe bouw jij aan je levenshuis?

Opwekking 785

Ik bouw op Jezus, anders niet;)
het is zijn bloed dat redding biedt.)
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;) 2x
ik steun alleen op Jezus' Naam.)

Refrein:

Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

(Refrein 3x)

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

Gebed

Collecte

ELB 413: 1-4

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luisteren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Zegen