

Preek:

*Waarom zou ik naar de
kerk gaan?*



Psalm 84:2-3

Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.



Psalm 84:4

Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw **altaren**, HEER van de hemelse machten,



Psalm 84:5

Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u **loven**.



Psalm 84:6

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.



Psalm 84:11

Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.



Psalm 84:9-10

HEER, God van de hemelse machten,
hoor **mijn** gebed,
luister naar **mij**, God van Jakob.
God, ons schild, zie naar **ons** om,



Waarom zou ik naar de kerk gaan?

